

*Heer
die leven neemt
schenk ons uw licht.*



Parochie St. Lambertus Nederweert

1998

Allerzielen

1999

Wij gedenken:

04-11 Maria Pleunis - van den Boom	92 jaar
07-11 Maria Mertens - Bongers	88 jaar
17-11 Gertruda Rutjens - Wiermans	89 jaar
18-11 Leen Stultiens - Knapen	85 jaar
26-11 Pierre Vereijken	58 jaar
28-11 Pierre van Riet	64 jaar
06-12 Leen Aben - Mertens	82 jaar
14-12 Piet Roost	72 jaar
26-12 Toke van Eijk - Peerlings	96 jaar
29-12 Marijke Slegers - Weijts	48 jaar
02-01 Jo Kuijper	86 jaar
06-01 Jan Feijen	66 jaar
06-01 Jan Stassen	68 jaar
12-01 Jef Nijskens	80 jaar
22-01 Truus Unlandt	78 jaar
26-01 Theu Laveaux	59 jaar
05-02 Bertus Zegveld	83 jaar
09-02 Thieu Smolenaers	65 jaar
16-02 Mart Gielen	51 jaar
19-02 Harry Teeuwen	48 jaar
21-02 Neske Horijon - Reemers	75 jaar
25-02 Dora Feijen - Douven	75 jaar
05-03 Drina Hoeben - Nies	82 jaar
06-03 Frits Broens	80 jaar
07-03 Tjeu Feijen	82 jaar
13-03 Miet Dams - Wullems	91 jaar
20-03 Mart Stultjens	45 jaar

05-04 Frans van de Moosdijk	82 jaar
14-04 Harrie Vossen	82 jaar
18-04 Piet Dehing	61 jaar
20-04 Frens Vaes	83 jaar
21-05 Maria Verspagen - van Melick	84 jaar
02-06 Frits Coolen	77 jaar
11-06 Lien Korsten - Cuijpers	65 jaar
12-06 Lei Steuten	69 jaar
03-07 Truus Sonnemans - Niessen	75 jaar
04-07 Lies Seuren - van Otterdijk	99 jaar
04-07 Ton Hermans	56 jaar
17-07 Peter Verstappen	81 jaar
27-07 Lies Smolenaars - Caris	64 jaar
28-07 Petra van Grimbergen	42 jaar
31-07 Truus Verstappen - Peeters	85 jaar
04-08 Treesje Kessels - Schroë	75 jaar
20-08 Huub Janssen	61 jaar
27-08 Harrie Hoeben	82 jaar
08-09 Detje Sonnemans - van Tuel	45 jaar
09-09 Ineke Claessens	9 jaar
21-09 Tjeu Kuepers	78 jaar
05-10 To van Heugten - Gerards	85 jaar
14-10 Erna Steffen	68 jaar
15-10 An de Leeuw - van Veldhoven	84 jaar
26-10 Cato Claessens - Clomp	102 jaar
27-10 Sjeng Clement	75 jaar



Heer, onze God,
 Gij houdt van mensen zoals een vader van zijn kinderen.
 Wij vertrouwen deze dierbare overledenen toe aan Uw liefde,
 die geen grenzen kent.
 Wij zijn U dankbaar voor al het goede, dat Gij ons door
 deze mensen gegeven hebt en waardoor zij voor ons een
 blijvend teken zijn geworden van Uw liefde.
 Verlies ons, die achter zijn gebleven, niet uit het oog en
 laat ons niet alleen in ons verdriet. Amen.